

Bir gün New-York'ta bir grup iş adamı yemek molasında dışarıya çıkar. Gruptakilerden biri Kızılderili'dir. Yolda yürürken insan kalabalığı, siren sesleri, yoldaki iş makinelerinin çıkardığı gürültü ve korna sesleri arasında ilerlerken, Kızılderili, kulağına cırcırböceği sesinin geldiğini söyleyerek onu aramaya başlar. Arkadaşları bu kadar gürültü arasında bu sesi duyamayacağını, kendisinin öyle zannettiğini söyleyip yollarına devam eder. Aralarından biri inanmasa da onunla beraber böceği aramaya devam eder.

Binaların arasında bir tutam yeşilliğin arasında gerçekten bir cırcır böceği bulurlar. Arkadaşı Kızılderili'ye "*Senin insanüstü güçlerin var. Bu sesi nasıl duydun der?*" diye sorar.

Kızılderili, bu sesi duymak için insanüstü güçlere sahip olmaya gerek olmadığını söyleyerek, arkadaşına kendisini takip etmesini önerir. Kaldırıma geçerler ve Kızılderili cebinden çıkardığı bozuk parayı kaldırımda yuvarlar. Birçok insan, bozuk para sesini duyunca sesin geldiği tarafa bakarak, ceplerinden düşüp düşmediğini kontrol eder.

Kızılderili arkadaşına dönerek "*Önemli olan, nelere değer verdiğin ve neleri önemsediyindir. Her şeyi ona göre duyar, görür ve hissedersin.*" der.